

Alsjeblieft!

Voor je ligt het boek 'De Wandelaar'. Het boek is geschreven door Adriaan van Dis. Je krijgt dit boek van de Bibliotheek Utrecht.



Ga je dit boek samen met een taalgroepje lezen? Dan hebben we hier een paar tips om samen aan de slag te gaan. Ook hebben we een aantal gespreksvragen om het boek samen te bespreken.

Tip 1:

Je kunt bijvoorbeeld met elkaar afspreken om elke bijeenkomst een kwartiertje te lezen. Je kunt zelf een stukje voorlezen uit het boek of iemand laten voorlezen. Tijdens het lezen kom je veel (nieuwe) woorden en uitdrukkingen tegen die je kunt bespreken. In een volgende bijeenkomst kun je hier weer op terugkomen en bijvoorbeeld vragen waar het de vorige bijeenkomst over ging. Ook kun je de nieuwe woorden uit het verhaal herhalen.

Tip 2:

Een verhaal kan ook een mooie aanleiding zijn voor andere gespreksonderwerpen. Heb jij zoiets ook weleens meegemaakt? Wat vind je dat de hoofdpersoon nu moet doen? Hoe loopt het verhaal af? Meer van dit soort gespreksvragen vind je hieronder.

Tip 3:

De verleiding is groot om bij het voorlezen te letten op uitspraak en deze te verbeteren. Dit kan er voor zorgen dat dat ten kostte gaat van het leesplezier. Dus bedenk goed wat je wilt met het lezen. Is het doel dat de deelnemers de tekst begrijpen en erover kunnen spreken? Wil je nieuwe woorden laten leren? Wil je dat de deelnemers plezier krijgen in het lezen? Bespreek met elkaar wat het doel is van het lezen en focus daarop.

Gespreksvragen bij het verhaal:

- Wat vind je van meneer Mulders?
- Het verhaal gebeurt in Parijs. Ben je in Parijs geweest? Hoe was dat?
- Op welke persoon uit het verhaal lijkt jij? Waarom?
- Wat vond je grappig aan het verhaal?
- Het boek gaat over wandelen. Wandel jij graag? Waarom? Waar wandel je dan?
- Wat vind je van het einde? Begrijp je dat Mulder op het eind toch alleen blijft?
- Wat vond je de mooiste zin van het boek?
- Welk gevoel kreeg je na het lezen van het boek?
- Natuurlijk kun je ook je eigen vragen stellen!

Hoe nu verder?

Je hebt nu *De wandelaar* van Adriaan van Dis besproken. Misschien was dat het eerste boek dat je met je taalgroepje besprak. Smaakt dat naar meer? Dan kunnen jullie nu zelf een ander boek kiezen en door met het volgende boek! Uitgeverij *Eenvoudig Communiceren* heeft meerder leesboeken uitgebracht in makkelijke taal. De Bibliotheek Utrecht heeft er ook een aantal in de collectie. Veel leesplezier samen!

Deze lesbrief is ontwikkeld door Stichting Taal Doet Meer

